

DE GESCHIEDENIS VAN DE WERELD

TEKENINGEN : L. EN F. FUNCKEN

TEKST DOOR J. SCHOONJANS

AMERIKA EN HET VERRE OOSTEN

NIET alleen Europa wenste omstreeks 1840 de vrede. De mogendheden op de antipoden van Europa hadden eveneens ernstige redenen om de rust en de vrede in de wereld te bewaren. Nemen we b.v. de Ver. Staten van Amerika, de jonge republiek die op een haar na enkele zilveren sterren van haar vaandel verloor. En er was Japan, het keizerrijk van de rijzende zon. Het vaandel met de helrode schijf rees stralend op aan de horizon.

DE SECESSIE-OORLOG

DE Federalen brachten 2.700.000 man op de been onder het bevel van Grant. De Geconfedereerden onder het bevel van generaal Lee bedreigden op een bepaald ogenblik de hoofdstad Washington. Er werden 2.000 gevechten, waaronder 112 zware veldslagen, geleverd. Ten slotte verplichtte Sherman, een luitenant van Grant, Lee te capituleren. De burgeroorlog had het leven gekost aan 350.000 man en het land geruïneerd. Lincoln werd vermoord door Wilkes Booth, een fanatiek aanhanger van de Zuidelijken.

DE SLAVERNIJ

DE Verenigde Staten hadden reeds de Far West ingepalmd, Californië, Louisiana, Florida, Texas en Oregon en waren verdeeld in twee totaal van elkaar verschillende zones. Het noorden was een nijverheids-, het zuiden een landbouwgebied. Zij konden met elkaar niet opschieten. Het zuiden gebruikte zwarte slaven in de plantages. In 1852 verscheen « De Hut van Oom Tom » van Harriet Beecher-Stowe, een roman die het leed van de zwarte slaven in het zuiden beschreef en die een grote ophef maakte.

LINCOLN

VOOR de presidentsverkiezing werd de afschaffing van de slavernij op het program gezet en Abraham Lincoln, die op 6 november 1860 tot president verkozen werd, pleitte voor de afschaffing van de slavernij. Op 4 febr. 1861 scheurde het zuiden zich van het noorden af, dat was de secessie. De zuidelijke staten kozen Richmond als hoofdstad en Jefferson Davis tot president. Toen ontstond er tussen de Federalen (of Abolitionisten) van het noorden en de Geconfedereerden (of voorstanders van de slavernij) van het zuiden, een oorlog die vijf jaar zou duren. Dat was de Secessie-oorlog.

JAPAN

TOT op dit ogenblik was Japan, het land van de rijzende zon, een feodale staat gebleven. De Mikado, keizer en god, was de gevangene van zijn paleis in Klotu. Hij liet de regering over aan de sjögoen. Het land werd gedomineerd door de militaire adel samengesteld uit de daimiö's en de samoerai, die een wapenrusting droegen en twee zwaarden in de gordel. Het was het Japan van de moole paravents zoals deze hier. Er ontbreekt slechts de Foedji-jama, de heilige berg.

MEIJDJI-TIJD

JAPAN was voor de Europeanen hermetisch gesloten gebleven. In 1853 kruiste de Amerikaan Perry voor Jedo, hoofdstad van de sjögoen. Deze laatste stond de vreemdelingen toe handelskantoren op te richten. Dit wekte echter ontevredenheid in Japan en het kwam tot een opstand. In 1868 werd de sjögoen omver gegooid. Moetsoehito, de jonge Mikado, nam het bewind in handen en vestigde zich te Jedo, dat Tokio werd. En Japan werd op korte tijd een moderne mogendheid met fabrieken, spoorwegen en legers. Het was de Meidji-tijd, wat letterlijk betekent « verlichte regering ».

(Wordt voortgezet.)